



Αθήνα, 30/5/2023

**Α. Η ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ**

Συναδέλφισσες, -οι,

Συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ και αποφάσισε (το Προεδρείο) να κάνει αποδεκτό ομαδικό πρόγραμμα υγείας **ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ!!!** Με την απόφαση αυτή (σ.σ. πρόκειται για την ίδια εταιρεία με την οποία ασφαλίστηκαν πρόσφατα και οι εν ενεργεία) η ΕΣΑΚ-Σ **διαφώνησε**, αφού, όπως τόνισε ο εκπρόσωπός της στο Δ.Σ.:

1. Υλοποιείται περαιτέρω το σχέδιο Κυβέρνησης - Διοικήσεων για μετατροπή της ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ σε εμπόρευμα με βασικό κριτήριο το κέρδος των ασφαλιστικών εταιρειών. Για μας, και συνολικότερα για όλο το λαό, η διεκδίκηση ενός ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΔΩΡΕΑΝ - ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τομέα Υγείας - Πρόνοιας, αποτελεί πρωταρχικό σκοπό και δεν τον απεμπολούμε.
2. Η απόφαση αυτή αδυνατίζει και το Ταμείο Υγείας. Λύνει τα χέρια της Διοίκησης για την παραπέρα υποβάθμισή του.
3. Οι επιπτώσεις των αποφάσεων αυτών (Κυβέρνησης - Διοικήσεων - Συλλόγων) έχουν σοβαρές επιπτώσεις, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ. Οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν επί πλέον «αλμυρά» ασφάλιστρα και τις «αλμυρές» τιμές στα ιδιωτικά νοσοκομεία για νοσήλεια, εξετάσεις κλπ. όποτε τα χρειαστούν.
4. Αντί να συμπαρατάσσεται ο Σύλλογος με το ταξικό κίνημα για ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΩΡΕΑΝ - ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τομέα Υγείας, τώρα μας ζητάει να «βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη», για να πλουτίσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες...

Η ΕΣΑΚ-Σ διεκδικεί και απαιτεί:

ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ από την Διοίκηση της ΤτΕ, που το έχει υποβαθμίσει και δεν έχει αναπροσαρμόσει (λ.χ.) ούτε το 20ευρω(!) που μας δίνει όταν επισκεπτόμαστε γιατρούς εκτός πολυϊατρείων...! Να σταματήσει τώρα η όποια εμπορευματοποίηση - ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Υγείας και η υποβάθμιση του ΑΤΠΣΥΤΕ.

B. ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η προσπάθεια να ελαττωθεί η «ληηλασία» των ψήφων - εδρών των μικρότερων συλλογικοτήτων, για άλλη μια φορά, **ΑΠΕΤΥΧΕ!** Υπενθυμίζουμε τα εξής: Ο εκλογικός νόμος 1264/82, που δεν προβλέπει την ΑΠΛΗ (σ.σ. ανόθευτη) αναλογική, αλλά ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΛΗΣ αναλογικής, μετατρέπεται σε «καρμανιόλα» για τις μικρές παρατάξεις, αφού σε ένα 11μελές Δ.Σ. (όπως είναι του Συλλόγου Συνταξιούχων), μία παράταξη χρειάζεται το 9,1% (!!!) των ψήφων για να πάρει έδρα από την πρώτη κατανομή! Η αδικία αυτή ΜΕΤΡΙΑΖΕΤΑΙ αν το Δ.Σ. γίνει 15μελές (όπως είναι Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ). Αυτήν την απλή τροποποίηση ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ, ΟΙ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» (αν και το 2014 ο εκπρόσωπός τους την είχε τότε ψηφίσει, αλλά τώρα δήλωσε ότι «εκσυγχρονίστηκε» και δεν την ψηφίζει!!!). Την τροποποίηση αυτή καταψήφισε και η «ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».

Λόγω του υψηλού ποσοστού απαρτίας που χρειάζεται η όποια τροποποίηση του καταστατικού, εφ' όσον δεν υπάρχει ομοφωνία, είναι μάταιος κόπος η συνέχιση των διαδικασιών. Έτσι, λοιπόν, δεν κατέστη δυνατόν για μια ακόμη φορά να πραγματοποιηθεί η τροποποίηση του καταστατικού, τόσο για τη μετατροπή του Δ.Σ. σε 15μελές, όσο και για άλλες, μικρότερης εμβέλειας, απαραίτητες τροποποιήσεις.

Η ΕΣΑΚ-Σ ήταν η μόνη παράταξη που και το 2014 και σήμερα ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΘΕΣΗ. Δεν κοροϊδεύει ασύστολα τους συναδέλφους. Θα συνεχίσει να παλεύει με τις όποιες δυσκολίες είτε μέσα, είτε έξω από το Δ.Σ., μαζί με το ταξικό κίνημα, για τα δίκαια των συναδέλφων, όσα εμπόδια και να μας βάζουν οι κάθε είδους «εκσυγχρονιστές».

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

ΕΣΑΚ-Σ

Υ.Γ. Στις πρόσφατες εκλογές στο Ταμείο Υγείας (για τους εν ενεργεία), στις 10/5/2023, η ΕΣΑΚ ξανακέρδισε 1 (μία) έδρα στο 9μελές Δ.Σ., ενώ έχασε την έδρα που κατείχε η παράταξη που υποστηρίζουν οι αντίστοιχοι «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» (!!!), λόγω των όσων προαναφέραμε για τα ολιγομελή Δ.Σ. και κυρίως τον ισχύοντα νόμο....

Συναδέλφισσες, -οι,

Όσοι στις πρόσφατες πολιτικές εκλογές ταλαντεύτηκαν από τους εκβιασμούς περί «σταθερότητας» ή περί «προοδευτικής διακυβέρνησης», μπορούν τώρα να ξεπεράσουν αυτά τα «διλήμματα». Να κάνουν την επιλογή για ενίσχυση της γνήσιας λαϊκής αντιπολίτευσης, έχοντας καθαρό ότι η επίθεση του κεφαλαίου θα ενταθεί, όπως άλλωστε προδιαγράφεται και από την πλήρη επανάκαμψη των «μέτρων σταθερότητας» με «κόφτες» δαπανών κ.ά. στους προϋπολογισμούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να συνειδητοποιήσουμε ποια πολιτική δύναμη θα διεκδικήσει σταθερά, μέσα κι έξω από την Βουλή :

- ✓ την αύξηση των συντάξεων
- ✓ τα δώρα (τη λεγόμενη 13^η και 14^η σύνταξη),
- ✓ την κατάργηση των αντισσφαλιστικών νόμων,
- ✓ την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης κ.ά.