



Αθήνα, 17/5/2024

www.syte.gr/esak Ανακοίνωση Νο 9

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΣΣΕ 2024 – 2027

Στις 14/5/24 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΥΤΕ με θέμα την συμφωνία της νέας επιχειρησιακής σύμβασης. Η πλειοψηφία του ΣΥΤΕ, συμφώνησε με την Διοίκηση σε νέα επιχειρησιακή σύμβαση, το πλαίσιο της οποίας έχει θετικές ρυθμίσεις, με πολλές από τις οποίες και η ΕΣΑΚ συμφώνησε, ενώ ορισμένες από αυτές τις είχαμε προτείνει ως πλαίσιο διεκδίκησης.

Η ΕΣΑΚ καταψήφισε τη νέα ΕΣΣΕ, γιατί υπάρχουν σημαντικά μέτωπα ανοιχτά που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε:

Εξακολουθούμε να έχουμε απολέσει τεράστιο κομμάτι του εισοδήματός μας με τη κατάργηση των κλιμακίων – τριετιών από το 2012 που κόπηκαν, και θα έπρεπε να δοθούν με αναδρομική ισχύ. Δηλαδή με την πρόφαση τότε της καπιταλιστικής κρίσης, χάσαμε τις ανατιμήσεις από τα κλιμάκια παραπάνω των 10 χρόνων.

Επίσης εξακολουθούν να υπάρχουν στη Τράπεζα εργαζόμενοι με διαφορετικές σχέσεις εργασίας, καθώς η Τράπεζα αρνείται να προσλάβει μια σειρά ειδικότητες με μόνιμη και σταθερή εργασία, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες είτε με outsourcing (στους τεχνικούς), είτε με τη μορφή ενοικίασης εργαζομένων (σε ανειδίκευτο προσωπικό), με την άθλια μορφή της «δουλεμπορικής εργασίας». Η ΕΣΑΚ θεωρεί ότι πρέπει να είναι σταθερά στην προμετωπίδα συνολικά των εργαζομένων η κατάργηση της δουλεμπορικής εργασίας, όπως και των ευέλικτων σχέσεων εργασίας, που πέρα από την αθλιότητα των συγκεκριμένων μορφών εργασίας, φέρνουν ένα τμήμα εργαζομένων σε αντιπαράθεση με το άλλο.

Συνεχίζεται η πορεία συρρίκνωσης της Τράπεζας, που απορρέει από το ψηφιακό μετασχηματισμό λειτουργιών της. Όμως ακόμα και από την παύση κάποιων εργασιών και λειτουργιών που εκτελούσε παλιότερα η Τράπεζα, αντί ο ψηφιακός μετασχηματισμός να είναι προς όφελος των εργαζομένων (λιγότερες ώρες εργασίας, πιο εύκολη δουλειά), κερδίζει η Τράπεζα μέσω της μείωσης του προσωπικού, που αυτό με τη νέα Σύμβαση εκφράζεται με το κλείσιμο πρακτορείων, της απώλειας δηλαδή οργανικών θέσεων εργασίας και της υποβάθμισης συνολικότερα του δικτύου.

Για να κάνουμε σαφή τη θέση μας, γιατί η πλειοψηφία του Συλλόγου το τελευταίο διάστημα αρέσκει να τη μεταφράζει όπως θέλει, ή πόσο μάλλον να τοποθετούνται οι ίδιοι για μας, η νέα ΕΣΣΕ, όσον αφορά τους οικονομικούς όρους και κάποιες παροχές είναι καλή στο πλαίσιο του «εφικτού», του «ειλικρινή διαλόγου» όπως λένε οι άλλες δυνάμεις. **Εμείς όμως έχουμε χρέος να πούμε στους συναδέλφους:** Φανταστείτε τα περιθώρια διαπραγμάτευσης και απόσπασης κατακτήσεων που θα είχαμε, αν η ΣΣΕ, γινόταν υπόθεση των εργαζομένων, και όχι μέσω της ανάθεσης σε λίγους «ειδικούς», αν η πλειοψηφία των εργαζομένων συμμετείχε ουσιαστικά στη λειτουργία του σωματείου, στις συνελεύσεις, υπήρχε σχέδιο δράσης που θα αγκάλιαζε το σύνολο των εργαζομένων – αν δηλαδή τελικά έμπαινε ο κόσμος σε κίνηση κάτω από το Σωματείο του!

Θεωρούμε τέλος, τουλάχιστον ντροπιαστικό και επαισχυντό να γράφεται στη τελευταία ανακοίνωση του Συλλόγου, ότι η ΕΣΑΚ δεν ενδιαφέρεται για τις οικογένειες των συναδέλφων. Από αυτούς που δεν έχουν βγάλει τσιμουδιά απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση όλα τα τελευταία χρόνια. Από αυτούς που έκαναν γαργάρα όλα το αντιλαϊκό τσουνάμι των τελευταίων χρόνων, και σε πανεργατικές απεργίες λένε στον κόσμο «δε μας νοιάζει τι γίνεται έξω» λες και οι τραπεζοελλαδίτες ζούμε σε γυάλα, και δε μας αγγίζει τίποτα. Από τους συνδικαλιστές – ασφαλιστές, που κάνουν ενημερώσεις με κύριο θέμα την ασφάλιση εργαζομένων σε ιδιωτική ασφαλιστική, υποβαθμίζοντας στη πράξη το ρόλο του δικού μας Ταμείου Υγείας.

Αν νομίζουν ότι επειδή τα βρήκαν μεταξύ τους πρόσκαιρα, θα καταφέρουν να βάλουν στο χέρι την ΕΣΑΚ και τους συναδέλφους που την εμπιστεύονται, είναι βαθιά γελασμένοι. Δε θα τους κάνουμε τη χάρη στη προσπάθεια τους να σιγήσει κάθε αντίθετη φωνή στη Τράπεζα, που υπερασπίζεται σταθερά τα συμφέροντα των συναδέλφων και όλων των εργαζομένων, σε όλες τις συνθήκες.

Τέλος, καλούμε όλους τους εργαζόμενους να είναι σε εγρήγορση μπροστά στην Αναδιοργάνωση που είναι σε εξέλιξη στη Τράπεζα, όχι μόνο στο πλαίσιο να διασφαλιστούν τα σημερινά κεκτημένα, αλλά να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις και γι αυτούς που πρόσφατα έπιασαν δουλειά στη Τράπεζα, τους νέους εργαζόμενους δηλαδή που αποτελούν το μέλλον της Τράπεζας.

**Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΕΣΑΚ ΤτΕ**